

Eubatmöte 1 oktober

Oktober månads möte hade lockat 27 bröder från den mjuka TV-fåtöljen till den nästan lika bekväma stolen i Lunden och till den skinnklädda fåtöljen i sällsrummet, alldeles i barens närhet.

Under ett par månader hade såväl Brödravårdsutskottet som övriga bröder tagit sig i kragen och finkammat sin bekantskapskrets för att hitta lämpliga aspiranter, värdiga att ingå i vår Orden. Resultatet av detta slit satt nu upstairs, i form av två vetgiriga yngre(?) män som fick sig till livs kunskap om Druidorden av MÄ Christian Aronsson med flera, alltmedan Eubatmötet pågick downstairs.

Och när vi efter avslutat möte sammanstrålade, strålade även aspiranterna av sin nyvunna visdom, åtminstone tycktes det så. En enkel Valu (vallokalsundersökning) gav vid handen att dessa två i varje fall inte blivit avskräckta av vad man fått veta, och kanske skulle kunna tänka sig att.... Ja, vi får väl se.

Men tro nu för all del inte att rekryteringsarbetet endast resulterat i två proselyter, men de övriga hade tyvärr inte möjlighet att närvara just denna kväll. Så det får väl bli en informationsomgång till innan balloteringsen i november.

Erikshjälpen är en biståndsorganisation på kristen värdegrund som grundades 1946 av Erik Nilsson. Björn Josefsson, ansvarig för Erikshjälpens secondhandbutik i Borås, hade genom förmedling av vår broder Ulf Persson, inbjudits att i efterlogen berätta om denna organisation, vilket han gjorde på ett mycket intresseväckande sätt.

Erikshjälpen har (bland annat) 59 secondhandbutiker i Sverige, vilka sammanlagt omsätter drygt 200 miljoner kronor och ger drygt 70 miljoner kronor i överskott. Dessa pengar fördelas sedan på cirka 100 biståndsprojekt. Förutom ett hundratal anställda, har man cirka 200 anställda med lönebidrag, 1300 i arbetsmarknadsåtgärder, samt därutöver cirka 2000 volontärer, varav broder Ulf är en.

Ett exempel på projekt som finansieras är Carl-Axel Ekmans arbete i Garissa, som arbetar med att ge utsatta kvinnor i östra Kenya ett bättre liv. I detta arbete samverkar man även med vårt stolta fotbollslag Elfsborg.

Efter detta föredrag verkade det som om det gick ännu lite lättare att sälja slut på lotterna i välgörenhetslotteriet...

Och bröderna gingo ut i det allt kompaktare nattmörkret för att söka sig tillbaka till TV-fåtölj eller säng.

Uno Axelsson