

Terminsstart i Excalibur

"Hösten är kommen, hör stormarna gny! Svanen tar avsked och svalorna fly". Nåja, visserligen hade svalorna flytt, men det var också enda hösttecknet när 24 brr strålade samman i ävenledes strålande solsken och 22 graders värme, i och för höstens första eubatmöte den 3 september.

ÄÄ Lars Forsman hälsade alla välkomna, särskilt de fyra bröderna från logen Cynthus, och eubatmötet genomfördes utan tillstymmelse till ringrost, det långa sommarlovet till trots.

M Stefan Claesson, själv medlem i IGLD, informerade om dennas möte i Köpenhamn den 4 oktober, och Skm Petri Karhu påminde om den exklusiva golftävlingen Excalibur Cup vilken går av stapeln den 21 september. ÄÄ Lars Forsman framförde även ett tack till br Torbjörn Sällfors för gåva till logen.

MÄ Christian Aronsson redogjorde för Brödravårdsutskottets ansträngningar att genom olika åtgärder förbättra tillströmningen av nya bröder till vår loge. Och Ideella utskottet ville inte vara sämre, utan framförde förslag till innehåll i logemötena, vilka skulle kunna stimulera till en än högre närvaroprocent. Präntaren av dessa rader försökte därvid föregå med gott exempel genom att läsa en fabel – Haren och snigeln - ur sin mammas läsebok för folkskolan (tryckt 1899), samt med utgångspunkt från denna förtälja om Stålfarfars, Gustav Håkanssons, bedrift i cykeltävlingen Sverigeloppet 1951.

Som om inte detta vore nog visade logens webbansvarige, OÄ Lennart Johansson, vad allt man kan finna om man går in på såväl Excaliburs som Druidordens hemsidor. Vår loge har hittills haft ca 6000 unika besök från mer än 50 olika länder, internationellt så det förslår!

Att lotteriet denna gång uteblev på grund av att de tilltänkta vinsterna låsts in på ett uppenbarligen alltför säkert ställe, hade föga betydelse för välgörenhetsfondens tillväxt. Den under måltiden kringsända skålen inbringade många skönt prasslande sedlar som Skm Petri Karhu snabbt infogade i räkenskaperna.

När bröderna åtskildes någon gång under den tionde timmen, kunde man på vissa av stadens husfasader beskåda och beundra de framväxande konstverk som skulle bli resultatet av Borås Street Art Festival.

Uno Axelsson

PS

Daglediga Druiders (DD) träff den 15 september

Fyra brr företog denna dag ett besök på **Åkersta Vin & spirituuseum i Sexdrega**.

Fram till omkring 1860-70-talet kunde Gästgiveriet i Sexdrega både utminutera (sälja) sprit, samt undfägna gästerna med alkoholhaltiga drycker. Men en lag förbjöd från 1880-

talet att sprit både kunde försäljas och förtäras i samma byggnad. Av denna anledning uppfördes 1885 ett hus mitt emot gästgiveriet, dit starkvaror levererades via både tåg (Kindsbanan) och hästforor. Inte bara renat, utan även ädlare drycker som whisky, konjak, champagne mm försålades till såväl andra utskänkingsställen som privatpersoner. Verksamheten pågick åren 1886 – 1897, då lagen skärptes och hanteringen centraliserades. Källarvåningen i huset där verksamheten bedrevs låstes och "glömdes" i 80 år

Här tillverkades Sexdregas mousserande punsch. Affären och sekelskiftesvåningen visas efter överenskommelse. Huset som byggdes 1886 byggnadsminnesförklarades 2010.

Mousserande punsch – en specialitet. Under de elva år som vin- och spritförsäljningen var igång i Åkersta fördes noggrann bok över försäljningen med titel och hemadress för de handlande. Störst efterfrågan var det på punsch, konjak och brännvin. Punsch började säljas färdigblandad i Sverige på 1840-talet och de flesta spritbutiker hade egna recept.

I Sexdrega var specialiteten mousserande punsch som framställdes på orten. I övrigt levererades brännvin från bränneriet i Gällstad, kryddades på plats eller såldes som det var. Inköpen gjordes i första hand av personer i överklassen, men även av eldare och banvaktare. Kunden hade själv med sin flaska och fick den påfylld ur butikens fat. Om oturen varit framme eller man behövde utöka sitt förråd kunde ny flaska inhandlas.

DS