

Druidstämman och eubatmöte 4 september (och ett studiebesök)

Så är den då äntligen här, "den vår de svage kalla höst" (Karlfeldt) så att vi med gott samvete kan dra oss inomhus för att ånyo avnjuta brödernas sällskap. Fast somliga föredrog uppenbarligen att ha sommarlov ännu en tid, närvaroprocen var betänkligt låg.

Druidstämman avklarades på nolltid sedan Skm Petri Karhu förklarade det där med debet och kredit.

Vid eubatmötet föredrogs desto fler ärenden. Rekrytering av nya bröder är en alltid aktuell fråga, liksom "logemästerskapet" i golf, vilket vanligtvis brukar locka ett tretal deltagare.

Hågade bröder från såväl Cynthus, Excalibur som Taliesin är inbjudna till ett studiebesök i Habo för att närmare beskåda en modern mjölkkningsanläggning, ett lägligt tillfälle att få umgås med både folk och få.

Att ordenslokalens musikanläggning denna kväll var ur funktion var inte enbart av ondo, bröderna kände sitt ansvar att låta å capellatonerna ljuda ut i Lunden.

Under sommaren hade br Lars-Gunnar Dahlin uppnått den ålder då han kan börja avnjuta sitt otium cum dignitate. För detta uppvaktades han i efterlogen med något som Churchill sägs ha uppskattat, förutsatt att den var "torr, kall och gratis".

Till brödernas förkovran meddelade MÅ Lars Forsman vilka utskott som finns i logen, samt vilka som ingår i dessa. Ett anslag med dessa uppgifter kommer att sättas upp i baren. På så sätt vet alla brr vart de kan vända sig med olika förslag och spørsmål.

Br Lars Forsman kände inspirationen flöda, kanske på grund av den goda maten, och berättade en historia, vilken strax följdes av flera från andra bröder. Nivån på dessa (historierna, inte bröderna) var på en behagligt låg nivå, och lämpar sig därför inte för återgivande i denna honorabla tidning.

Och i lotteridragningen fick br Jan Andersson, logen Cynthus, sin belöning för att han tagit sig till Borås, i det att han som förste man fick välja fritt från prisbordet.

Och ut i den mörka men ljumma kvällen tågade så bröderna envar till sitt tjäll.

Men för DD (Daglediga Druider) fortsatte samvaron en vecka senare med ett mycket intressant studiebesök i Gnosjö, på Hylténs industrimuseum.

Hylténs Metallvarufabrik fanns mellan 1874 och 1974. Men då tog verksamheten slut, man låste och gick hem. Sedan har fabriken fått stå orörd fram till i våra dagar, och man kan där beskåda en helt intakt metallindustri med råvaror, maskiner och färdiga produkter från mitten av förra seklet. Bättre symbol för Gnosjöandan torde vara svårt att finna. Och guiderna Gun och Conny tog sig tid att sätta i gång maskinerna och demonstrera hur verksamheten bedrevs. Förvisso ett utflyktsmål att rekommendera.

Uno Axelsson

Bildtext:

Guiden Gun gav nyfikna druider en utmärkt inblick i fabrikslivet förr i tiden.