

## 79 Logen Excalibur, Borås

### Eubatmöte den 1 september

”Aj tusan, var det **i dag** vi hade möte?!”

”Vad är det nu de där bröderna heter, jag visste ju deras namn i våras?”

”Hur var det nu jag skulle svara på ÄÄ:s fråga om min plats och mina åligganden i Lunden?”

Jo, nog märktes viss ringrost hos somliga bröder vid detta höstens första möte i logen. Men nu det är dags att ställa om, grillfester avlöses av logemöten, och stearinljusens lågor ersätter kolgrillarnas.

Nåväl, 29 bröder hade prickat in dagens möte på rätt datum i sina almanackor och infunnit sig, beredda på ett nytt verksamhetsår enligt Druidordens motto. Bland de 29 kunde vi med glädje även inräkna bröder från kringliggande loger, Cynthus i Ulricehamn, Iris i Göteborg och Taliesin i Jönköping.

ÄÄ Thomas Bergström visade inga tecken på ringrost när han ledde aftonens möte, som förlöpte helt enligt agendan. Några punkter kan förtjäna att framhållas:

Under Ordet fritt framhöll br Göran Juntorp, Cynthus, sin stora glädje och stolthet över att arbetet i logen Excalibur nu flyter så bra, och att brödernas intresse att delta i logemötena tycks vara tillfredsställande. Med detta förstås att broder Göran är den som i hög grad varit Excaliburs fadder under de här första åren.

Vid nästa möte – den 6 oktober – kommer de medel som influiter under året att i form av ett stipendium utdelas till Mariastiftelsen i Borås, vilken arbetar med multihandikappade barn och ungdomar.

Under Idéellt lät tjänstgörande musicerare Morgan Hagberg Larz Kristerz ”Jackson” strömma ut genom högtalarna, här sparades minsann inte på decibellen!

Efter de förträffliga kåldolmarna var det så dags för Heta Stolen, vilket innebär att br Thomas Bergström går ett varv runt bordet och lägger vantarna på någon intet ont anande broder som får inta scenen, sätta sig i en fåtölj och bli utfrågad om sitt liv och leverne.

Denna gång föll lotten på tämligen nyblivne br Christian Schaefer, käkkirurg från Tyskland, som vistats dryga två år i Sverige och nu arbetar i Borås. Christian visade sig vara en man med flera intressen, flygning, motorcykelåkande, segling och golf var visst några av de viktigaste han räknade upp. På frågan varför han gått med i Druidorden blev svaret: ”Jag ville ha kontakt med svenskar och få en inblick i hur det svenska samhället fungerar.” Och på frågan om hans förväntningar uppfyllts blev svaret ett klart Ja.

Bröderna åtskildes i sedvanlig god stämning, somliga i bättre stämning än andra på grund av de vinster de kammat hem i lotteriet.

Uno Axelsson